

Dē marī (pars secunda)

Facta: Annō 54 (quīnquāgēsimō quārtō) a. Chr. n. (ante Christum nātum) C. I. Caesar vice secundā ex Galliā Belgicā in Britanniam nāvigāvit

(annō praeteritō in Britanniam frūstrā nāvigāvit, nam classem Caesaris tempestās dēlēvit et hiems iam appropinquābat).

Castra prōmōvit ūsque ad Tamesim – gentēs Britannōrum Rōmae fidēlitātem et diciōnem spoondērunt.

Expedītiōnēs Caesaris Rōmae magnam admīratiōnem mōvērunt.

Dē expedītiōnibus et bellīs suīs in Galliā, Germāniā et Britanniā Caesar in „Commentāriōrum bellī Gallīcī“ librīs narrat.

Librīs suīs Caesar favōrem populī Rōmānī et potentiam conciliāre studēbat.

Caesar nōn sōlum ēgregius dux, sed etiam magnus ūrātor et scriþtor Rōmānōrum fuit –

litterās artemque poeticam bene calluit, etiam M. T. Cicerō Caesaris ēloquentiam laudāvit.

Pozn.: *Vice secundā* – podruhé; *castra prōmovēre* – postoupit s vojskem; *Tamesis, is, m.* – Temže (AK: Tamesim); *fidēlitās, ātis, f.* – ZDE: lojalita; *diciō, īnis, f.* – poddanství; *admīrātiōnem movēre* – vyvolat senzací; *favōrem conciliāre* – získat si přízeň; *potentia, ae, f.* – ZDE: politická moc; *ēloquentia, ae, f.* – řečnictví, řečnické schopnosti;